

Kirkeblad

for

Thorning-Grathe



48. årgang • Juni - Juli - August 2013 • Nr. 3

Kristus som livets mulighed

Jeg frelser dem fra deres syndige frafald og rensrer dem; de skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Ezekiels Bog 37,23

Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom, ivrigt efter at gøre gode gerninger. Titusbrevet 2,14

Der er ikke mange, som mener, at talen om synd længere er et spændende emne. Vil man få andre til at sukke tungt, få sommerfesten til at bryde op, vil man gøre nogen fjerne i blikke og lettere stumme, skal man bare begynde at tale om synd. Det er en ren festdræber. Det er det nok, fordi det i dag er svært at tale åbent om synd. Synd er for mange noget, man ikke forholder sig til. Den har ringe interesse.



Egentlig er det ærgerligt. For, i bund og grund hænger talen om synd også sammen med den måde, vi ser os selv på. Ser vi os selv som, om vi er del af en gudsskabt sammenhæng, hvor vi alle er vigtige og har lige værdi, eller er vi små autonome væsner, som lever kun for en tid og skal klare alle ting selv?

Del af vores kristne forståelse er, at vi er skabt af Gud. Skabt til at leve med hinanden. Det er et vilkår. Samtidig må vi holde hinanden fast på, at det er nødvendigt at tale om synd. Synd er alt det, som skiller os fra Gud, fra vores medmennesker og fra os selv. Den står i vejen for livet. Kun derved kan vi netop rette blikket mod det, som sætter os fri. Det er så let at falde i en af to grøfter. Enten at se sig selv som det perfekte menneske, som ikke rummer fejl, eller omvendt at se sig selv som et menneske, som intet selv magter. Så findes fejl på fejl. Alt formørkes, bliver ikke til at holde ud.

Derfor sendte Gud sin søn til os. Gennem Kristus gives vi en anden, en livets mulighed. Han køber os fri af syndens bedrag og sætter os ind i vores rette sammenhæng. For vores skyld giver han sit liv og løskøber os fra syndens og dødens magt, så at vi bliver et rent folk, ivrige efter at gøre gode gerninger. Ja, gennem Kristus findes livets mulighed.

DS 369,6 *Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!*

Sognepræsten



ARRANGEMENTKALENDER



Friluftsgudstjenesten pinsedag 2011

**Fælles friluftsgudstjeneste med indsættelse af hjælpepræst Juma Kruse
Søndag d. 2. juni på friluftsscenen i Thorning**

Søndag d. 2. juni kl. 10.00 afholdes fælles gudstjeneste på friluftsscenen bag forsamlingshuset i Thorning.

Både Thorning og Grathe menighedsråd står som arrangører og vil inden gudstjenesten kl. 9.30 byde på en kop kaffe og et rundstykke til de morgenfriske.

Provst Børge Terp vil denne dag også deltage og indsætte vores nye hjælpepræst Juma Kruse, som skal være her hos os i pastoratet et halvt års tid. Juma Kruse vil blive ansat i en stilling som præst med løntilskud. Vi

ser frem til samarbejdet, og håber det bliver en god periode.

Det er altid noget særligt når kirken for en dag rykker udenfor. Det er en fornøjelse at holde gudstjeneste i vor Herres fri natur, og vi glæder os til at få lov at benytte os af de faciliteter, som Thorning Friluftsscene har været så venlige at udlåne. I år opfører Thorning Friluftsspil ”Vi maler byen rød”, og på scenen med kulisserne som baggrund midt i skoven håber vi på, at sommeren denne dag viser sig fra sin milde side.

Vel mødt.

Dog, i tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning kirke.

Alle er velkomne!

Thorning og Grathe menighedsråd

Mit navn er Juma Kruse, jeg er 40 år gammel og har boet i Aarhus siden 1991, med undtagelse af et par højskoleophold. Jeg er uddannet teolog fra Aarhus universitet. Herefter kom jeg i 2008 ud i det private erhvervsliv indtil 2011. Her har jeg arbejdet med at skaffe nye samarbejdspartnere til min arbejdsgiver, med kommunikation og formidling som det gennemgående fokus i arbejdsprocessen.



Jeg bruger en del tid på at læse, især skønlitteratur. Men også faglitteratur om samfundet og kristendommen, og engang imellem om Afrika. Desuden skriver jeg selv. Kirkeligt er jeg mest kommet i Aarhus Domkirke. Jeg er, når tiden er til det, også glad for biograffilm, hvor jeg ser alt fra Trier til Bier, og på musikfronten er jeg også ret bred. Desuden er min datter Evelyn og sønnerne Patrick og Martin (snart 13, 17, og 19 år) en del af mit liv. De to yngste går begge på efterskole, og den ældste bor hos deres mor i Aarhus.

Endvidere løbetræner jeg jævnligt, det kan næsten opleves meditativt, især på de længere distancer. Har just gennemført min første halvmaraton, da jeg løb Lillebælt Halvmarathon 4. maj i år.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen



Sommermøde sammen med Thorning Foredragsforening **søndag den 29. september kl. 14.00**. Der begyndes i kirken, og efterfølgende er der kaffebord og foredrag i Thorning Forsamlingshus. Foredragsholder er pilgrimspræst Anette Foged Schultz, som taler over emnet: "Folkekirken i bevægelse".

Konfirmander

Høstgudstjeneste og indskrivning af årets kommende konfirmander

bliver **søndag d. 15. september kl. 10.30 i Thorning kirke**.

Konfirmander og forældre vil efter sommerferien få særskilt indbydelse. Alle er velkomne!

Minikonfirmander

Årets kommende minikonfirmander vil i begyndelsen af det nye skoleår med posten få indbydelse til at deltage i minikonfirmandundervisning, som begynder midt i september måned.



Konfirmander 2013

Specialklasserne Grathe kirke den 26. april



Fotograf Hans Winther

Grathe kirkes konfirmander søndag den 5. maj



Fotograf Hans Winther

Vium kirkes konfirmander Kristi Himmelfart den 9. maj



Fotograf Hans Winther

Thorning kirke 7.a konfirmander



Fotograf Hans Winther

Thorning kirke 7.b. konfirmander



Fotograf Hans Winther

BRUDSTYKKER AF EN PILGRIMS DAGBOG

Onsdag, den 22. august 2012

Dagen begynder ved 7-tiden i herberget i Kragelund, hvor morgenmåltidet bliver nydt med stor appetit efter en god nats søvn. I dag har vi den store glæde, at flere beboere fra sognene langs dagens rute er mødt frem i herberget for at deltage i dagens vandring. Den indledes med en andagt vejledt af Elisabeth, vor pilgrimspræst. Vi synger en salme eller en morgensang, lytter til en bibeltekst, beder en bøn og afslutter andagten med udveksling af praktiske oplysninger om dagens vandring og instrukser om den åndelige gennemførelse af dagens første etape. En pilgrimsvandring er forsøg på at finde mening med sit liv: Hvor kommer jeg fra, hvor skal jeg hen og hvorfor? Desuden opstår der gradvist en bevidsthed omkring spørgsmålet: Hvem er jeg? Det spirer og gror frem under samtaler på tomandshånd og ved vandring i stilhed. Mulige svar på dette og andre af livets store spørgsmål dukker op ved udveksling af livsberetninger og bliver eftertænksomt vendt. Når vi går og samtaler to og to foregår det med en overraskende åbenhed og tillid, der giver grobund for behandling af disse livets store spørgsmål.

Efter en lang dags vandring ad opblødte stier i skiftevis regn og sol gennem Stenholt Skov, Kompedal Plantage og over Grathe Hede med den blomstrende lyng kommer vi sidst på eftermiddagen frem til herberget "Den gamle Skole" i Thorning. Den gamle bygning møder os med en fred og ro, der mere end opvejer den uro og rastløshed, som pilgrimme oplever, når de - trætte, snavsede og fyldt med nye indtryk efter mange timers vandring og ophold i Guds fri natur - når frem til den kommende nats rastested, hvor fysiske aftryk og åndelige indtryk af dagens strabadser skal behandles - i ensomhed og i fællesskab.

Efter aftensmaden er der tid til at krydse gaden og besøge Blicheregnens Museum, hvor jeg bliver mødt af en tom reception. Da jeg hørte stemmer rundt om hjørnet til venstre, begiver jeg mig derhen og ser ind i en stor stue, hvor en nutidig udgave af *E Bindstouw* udfolder sig, fyldt med ivrigt optagede, syende og snakkende, glade kvinder. Udstillingen inde ved siden af - af Blichers violin, pibe, jagtbøsse og andre ejendele - giver nyt liv til hans vidunderlige digte og fortællinger og til Knud Sørensens skildring af Blicher.

Klokken halv ni - tilbage i den gamle skole - oplever vi ægte jysk gæstfrihed.

I spisestuen trænges vi med børn og voksne fra Thorning og omegn omkring et medbragt kaffebord af uendelige dimensioner. Det bliver ydet retfærdighed under et livligt og inspirerende samvær, som glædeligvis bliver forlænget oppe i den smukke kirke, hvor sognepræst Tina Frank sørger for, at denne oplevelsesrige og mindeværdige dag får en stemningsfuld afslutning. En særlig oplevelse i kirken er den smukke altertavle over Emmaus-beretningen, der er blevet teksten for moderne pilgrimsvandring. Vi går ikke alene!

Ophold i en gammel landsbykirke som Thorning Kirke er et under i sig selv. Ikke alene fornemmer jeg tilstedeværelsen af Gud, men også af de af vore forgængere, der har haft deres gang i netop denne kirke: ”Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år, danselette eller tunge, som de følte deres kår, når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud, når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.” (DS 331). Når jeg sidder i stilhed i en af disse kirker, indsnuser duftene og ser mig omkring, på alter, prædikestol, døbefont, bænkerækker og denne kirkes særlige inventar, giver dens mure og gulve liv til generationer, der har vandret gennem livet på dette sted.

Torsdag, den 23. august 2012

Vi vågner op til en solbeskinnet morgen, og under morgenmåltidet i spisestuen genoplever vi gårsdagens givtige samvær. Morgenandagten er henlagt til kirken, som møder os med velholdte gravsteder og en dyblå himmel fuld af gyldne løfter. Afskeden med Thorning fylder mig med følelsen af at have oplevet en gæstfrihed, hjælpsomhed, oprigtig interesse og venlighed, der får mig til at ønske mig tilbage. Mon jeg vil møde de samme mennesker igen, og vil der fortsat være et herberg?

Søren, pilgrim

Musik og sang samt gudstjeneste på Ældrecenter Bakkegården

Hver tirsdag formiddag fra kl. 10 er der mulighed for at få sig en kop kaffe, hyggeligt samvær samt at få rørt stemmebåndet. Vores organist Elisabeth Tøttrup spiller.

Hver den sidste tirsdag i måneden afløses sang af gudstjeneste. Her deltager også præst og kirkesanger. Alle er velkomne!

Datoer for gudstjeneste er:

Tirsdag d. 25. juni kl. 10.00

Samt tirsdag d. 27. august kl. 10.00

(Juli måned holdes ingen gudstjeneste.)

DØBTE, VIEDE OG DØDE I THORNING GRATHE SOGNE

Dåb

Thorning Kirke

09.02.2013:

Sylvester Greve Welander Hansen

03.03.2013:

Huxi Nedergaard Rasmussen

31.03.2013:

Nikolaj Voigt Jensen

31.03.2013:

Frederikke Melanie Juul Hansen

31.03.2013:

Ingrid Lysgaard Ravn

07.04.2013:

Mathias Lerche Tangaard

28.04.2013:

Rebekah Dalgaard Kaspersen

28.04.2013:

Kristian Halkier Kjærgaard

28.04.2013:

Felix Boje Konradsen

Grathe Kirke

28.03.2013:

Tobias Bach Riberholt

Kirkelig velsignelse

Thorning kirke

09.02.2013

Camilla og Heine

Greve Welander

Døde/begravede/bisatte

Thorning Kirke

03.02.2013:

Rita Hoberg

08.03.2013:

Otto Christensen

24.03.2013:

Kirsten Anneberg Jacobsen

24.03.2013:

Tove Jakobsen Pedersen

01.04.2013:

Kristian Rud Würtz

Grathe Kirke

23.02.2013:

Minna Plambeck

02.03.2013:

Hilda Jutta Kristensen

04.03.2013:

Ingvar Frederik Thomsen

01.04.2013:

Kristian Tjelle Kristensen



Sognepræst Tina Frank holder i år sommerferie i perioden fra den 15. juli til 4. august, som er ugerne 29 – 30 – 31.

Embedet vil i denne periode blive passet af præst Juma Kruse som har telefon nummer 22 45 63 35.

Kirkelig vejviser

Thorning

Menighedsrådsformand

Ejvind Brinch Lihn, Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup 86889012 / 51743067

Kirkevæрге

Anne Marie Noes Møller, Gadegårdsvej 14, 8620 Kjellerup 86880935

Kasserer

Claus Poulsen, Højgårdsvej 24, 8620 Kjellerup 20290655

Graver

Kaj Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup 86 88 09 46

Kirkesanger

Tove Moody Henriksen, Bangsvej 19, Tulstrup, Ikast. 96 60 61 07

Organist

Elisabeth Tøttrup, Skelhøjevej 24, Viborg 86 66 72 09

Grathe

Menighedsrådsformand

Verner Pedersen Haugevej 39, Hauge 86 88 83 92

Kirkevæрге

Margit Kjær Sørensen, Ålborgvej 8, Gråmose 86 88 03 12

Kasserer

Inger Michelsen, Haugevej 52 86 88 84 79

Graver

Søs Lauritsen, Sangildvej 43, Knudstrup 86 88 09 46

Kirkesanger

Peter Kildedal, Bygtoften 5, Kjellerup 86 88 49 50

Organist

Se Thorning

Præstesekretær

Jonna Schmidt Jensen

Træffes bedst på kontoret torsdage mellem 9-12 mail: jsj@km.dk

Sognepræst Tina Frank, Blichersvej 32, Thorning 86 88 00 02

Privat: Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg 86 62 04 37

E-mail: tf@km.dk Træffes bedst tirsdag – fredag mellem kl. 9.30 – 12

Mandag holder sognepræsten fri

Viborg kirkeradio

Sender hver søndag fra kl. 20-21 For Kjellerup egnen 101,7Mhz

Tjek hjemmesiden www.kirkeradio.dk

www.thorningkirke.dk



GUDSTJENESTELISTE

for Thorning og Grathe sogne

Dato	Thorning	Grathe
26. maj Trinitatis søndag	9.00	10.30
2. juni 1.s.e.trin	10.00 Fælles friluftsgudstjeneste på friluftsscenen med indsættelse af hjælpepræst Juma Kruse	
9. juni 2.s.e.trin	10.30 Juma Kruse	
16. juni 3.s.e.trin	9.00	10.30
23. juni 3.s.e.trin	10.30 Juma Kruse	
30. juni 5.s.e.trin	9.00	10.30
7. juli 6.s.e.trin	10.30	
14. juli 7.s.e.trin	9.00	10.30
21. juli 8.s.e.trin	10.30 Juma Kruse	
28. juli 9.s.e.trin	9.00 Juma Kruse	10.30 Juma Kruse
4. august 10. s.e.trin	10.30 Juma Kruse	
11. august 11.s.e.trin	9.00	10.30
18. august 12. s.e.trin	10.30	
25. august 13. s.e.trin	9.00 Juma Kruse	10.30 Juma Kruse

Kirkebilen er til for at bruges! - Man ringer selv til Thorning Taxi & Turist, tlf. 86 88 01 75 senest dagen før og træffer aftale om afhentning.

Hvor intet andet står anført er det sognepræst Tina Frank, som har gudstjenesten.
Kirkebladet udgives af menighedsrådene og udkommer 3-4 gange om året.
Har du billeder, stof eller ideer til bladet, så kontakt redaktør Tina Frank **inden 6. august 2013**